

Mystery Night - MartHa!tentatief



(c) Paulien Verlackt

ma 16/02/2015 - 11:02 ****

Antwerpse Kleppers werd dit jaar weer feestelijk afgesloten door MartHa!tentatief . Ditmaal kozen ze voor een Mystery Night in een overvolle zaal. Wat het zou worden, wisten we pas tijdens de voorstelling. Een stuk vol improvisatie, humor, (on)opzettelijke haperingen en vooral veel wijsheden.

Rond Mystery Night hing, zoals te verwachten valt, nogal wat mysterie. Wat zou het worden? Wie zou het spelen? Bij het afhalen van de tickets werd geen programmaboekje meegegeven. Het moest uitzonderlijk zijn. We moesten er onbevangen binnenwandelen. Bovendien was het een unieke avond, want het werd maar één keer gespeeld. Het gevolg: een overvolle Bourla met onbevooroordeelde, enthousiaste toeschouwers.

Let the battle begin

Het mysterie wordt grotendeels opgehelderd aan het begin van de voorstelling. De spelers zijn: **Johan Petit** en **Wim Helsen**, maar ook een beetje het publiek zelf. De echte naam van de voorstelling is '**Hoe te leven**'. Klinkt wat als een zelfhulpboek, maar gelukkig is de voorstelling net iets spannender. Er komen geen lezingen aan te pas, maar wel veel wijsheden gepresenteerd door Helsen en Petit. En wij, het publiek, mogen stemmen. Van acht wijsheden naar vier, van vier naar één. Op het einde kennen we de wijsheid der wijsheden.

In een soort stand-up lecture/comedy brengen de twee acteurs, of beter gezegd presentatoren, afwisselend hun wijsheid. Ons **applaus** is de **graadmeter**. Elk op hun manier brengen ze met al dan niet bedoelde haperingen hun enthousiasmerende verhalen. Het is soms moeilijk kiezen "Ge moet doen wat da ge moet doen" of "**In der Beschränkung zeigt sich der Meister**"? "**Make gifts for people**" of "**this too shall pass**"? Of het nu ligt aan de vele Martha-liefhebbers in de zaal of aan de geestige uitleg, **Petit wint drie battles, Helsen één**. De laatste ronde wordt gespeeld met vier toeschouwers die elk een wijsheid verdedigen. En zo komen we stilaan tot de apotheose van de avond.



(c) Paulien Verlackt

Een allesomvattende wijsheid

Je kan het melig of sentimenteel vinden, maar het verzamelen van spitsvondige citaten spreekt aan. We kennen en herkennen ze en ergens hopen we dat we er iets mee zijn. MartHa!tentatief speelt in op onze liefde voor de wijsheid. De verhalen zijn eerlijk en humoristisch. Ze tonen de verschillende interpretaties. En het is de persoonlijke band met een van de verhalen die ons meestal over de streep trekt om er voor te stemmen. '**Hoe te leven**' zit goed in elkaar. **Het is veeleer een show dan een theatervoorstelling. Het is entertainend, maar vertelt veel.** De versplinterde wijsheden blijven hangen. Dit stand-up theater slaat aan bij het publiek en we worden er collectief wat vrolijker van.

Deze eenmalige 'Mystery Night' zal nog even blijven hangen en dan vooral dat ene zinnetje: "all things are possible".

Eline Van de Voorde 

