



THEATER

VR 20/11 - ZA 21/11

Humor volgens Valentin

Ik ben blij als het regent want als ik niet blij ben regent het ook. Wie de titel van deze voorstelling van Vitalski en Gert Jochems al te maf vindt, blijft beter thuis. Het stuk zelf schakelt qua heerlijke onzin nog vijf versnellingen hoger. Rasacteur Gert Jochems wilde al langer wijlen Karl Valentin eren, de Duitse grootmeester van het absurdisme. In Vitalski vond hij een ideale kompaan. Wat dat oplevert? Een verhaal over een vader die zijn zonen uitstuurt op een missie. Nummer één moet een huis kopen, maar lijkt het aanbod van die zotte makelaar niet op een vuilnisbak? Nummer twee lijdt aan het syndroom van Gilles de la Tourette en moet een wansmakelijke thee in alle kalmte drinken. Nummer drie moet van een viool een trompet zien te maken. De sketches die daarop volgen doen plots aan *Monty Python* denken, ook *Jiskefet* is nooit veraf. De ene lacht zich een hernia, de andere kijkt verveeld op de klok. Want hoe lang duurt die onzin nog?

Zelf leken we in een teletijd-machine te zitten. Terug naar de periode toen Vitalski faam verwierf met het dadaïstische *Circus Bulderdrang*. Ooit dacht een gezin bij dat circus aan een poedel die door een hoepel zou springen. Over heel andere peperkoek gesproken! En toch is dit een aanrader. Zeker met dank aan Gert Jochems. Van Peter Van den Begin werd ooit gezegd dat hij dicht in de buurt komt van Gaston Berghmans. Dan heb je Jochems nog niet gezien. Al zeggen we het nog één keer: verwacht wel een ander soort humor. **(dp)**

● Op 20/11 in CO Sint-Andries Antwerpen en 21/11 CC Deurne. www.thassos.be