

DANSEN TUSSEN TWEE WERELDOORLOGEN IN MAGIC PALACE

ZONE '03
8 NOV. '06

Buiten likken ze de wonden van de eerste wereldoorlog, dreigen beurscrash en economische crisis, verovert het fascisme Duitsland en hoor je ver weg het gerommel van een nieuwe wereldoorlog. Binnen, in danspaleizen zoals de Billard Palace, de Festa, de Luna en de Magic Palace in de Offerandestraat, vergeet je alle ellende. Swingende jazzorkesten met namen als Gus Viséur en Stan Brenders beheersen het Antwerpse uitgaansleven. Ze dansen er de charleston, de foxtrot, de quickstep, de boston, de cheek-to-cheek. Of *ne plakker*, vooral populair bij mannen die niet kunnen dansen. Jongedames dragen lichte kledjes tot onder de knie. Aan hun voeten hun mooiste *kouses* gestoken in glimmende lakschoenen. De mannen zijn uitgedost in hun nieuw kostuum, hemd en *plastronneke*.

Magic Palace is knap volktheater met de mooiste momenten uit het jonge leven van hoogbejaarden. Honderden verhalen over uitgaan en dansen werden opgetekend bij Antwerpse senioren als onderdeel van 'DansAnt', een erfgoedproject



over populaire dans in Antwerpen. Dame Irène Vervliet, drie jonge actrices en één acteur dansen, zingen en vertellen anekdotes over de verschillen tussen bijvoorbeeld het deftige Magic Palace en de Rubens, waar eerder de lagere bevolkingsklassen kwamen. Ruth Becquart speelt een wat hardhorige vrouw met Kempisch accent. Geestig is Jonas Van Geel als accordeonist Flory De Leu en als man die enkel vrouwen komt versieren om ze nadien naar huis te brengen. Onder druk van het fascisme beleef je de opmars van de volksdans...

In de Roma - destijds ook een danspaleis - kijkt het publiek vanop het podium naar een indrukwekkende zaal met grote balkons versierd met lampjes,

een oude toog en spiegels. Vanachter het podium speelt een orkest met een 'accordéon automatique', want niet overal was er een live band of mechanisch orgel beschikbaar. Tijdens de dansmomenten gaan de deuren van de foyer open en zie je tussen de rooksluizen de suggestie van een dansende menigte. De beelden zijn prachtig en de vluchtige ambiance sterft langzaam uit. Net zoals de herinneringen van de vertellers. (EV)

Magic Palace
door Marthatentatief
en Kristal & Vanplastiék.

Nog op 8 en 12/11 om 14u en
op 9, 10 en 11/11 om 20u30 in
De Roma, Turnhoutsebaan 286,
Borgerhout. Info: 03/235.04.90.